

Beste burgemeester, wethouders en rest van de gemeenteraad.

Vandaag gaat u een oordeel vellen over het doorgaan van een voetbalfusie op zo'n unieke, historisch plek.

Dit zijn nogmaals de feiten die eigenlijk voor zichzelf spreken, maar, ondanks dat ze zo duidelijk zijn, toch schijnbaar nog niet doordringen tot de voltallige raad.

Echter, u heeft nog wel de hele dag de tijd....

Bij instemming maakt u deel uit van de volgende, onherstelbare gevolgen:

- Er wordt een uniek stuk grond opgeofferd voor de voetbal.
- Een grote toeristische trekpleister verdwijnt.
- Buitenproportioneel veel geld wordt uitgegeven voor 1 groep mensen.
- Het begint met 5 velden, maar met de kunstgrasdiscussie is er grote, reële vrees voor meer.

Daarnaast, kan ik u verzekeren, dat het hier niet gaat stoppen als u besluit door te gaan.

Als de clubs willen fuseren zullen zij dat nu moeten doen met de mogelijkheden die ze hebben.

Ik vraag me ook steeds af, waarom zijn ze eigenlijk niet al gefuseerd, dat scheelt toch in de kosten?

Of zijn ze dan hun drukmiddel op de gemeente kwijt?

Als u doordendert, dan voorspel ik u dat het, mede door procedures en rechtszaken de eerste jaren ook zeker niet gaat gebeuren.

En wat zijn uw kansen?

Die zijn, verwacht ik zo maar, mede door een zeer gebrekkig voortraject met de burgers, de hoge kosten die dit met zich meebrengt, het slecht maken van huiswerk en het voorhanden zijn van een veel betere alternatieven, zeer klein te achten.

Om in de termen te blijven: "De Hoge Raad, met medewerking van onze goede advocaten, maakt daar direct gehakt van"

Zoals ik vorig jaar al aanroerde: "Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald!"

Trots wordt dan misschien een beetje gekrenkt, maar belangrijke, landschappelijke, economische, historische en burger-besturende waarden behouden!

Veel wijsheid toegewenst, u heeft nog de hele dag!

Hoogachtend

Peter Klaver